



MARCO BOOKS (1972), DEBUTEERDE IN 2004 MET BIJ VERSTEK VEROORDEELD. NAAST ZIJN WERK ALS SCHRIJVER, WAS HIJ EEN VAN DE MENSEN DIE AAN DE WIEG STONDEN VAN THRILLERSITE CRIMEZONE.NL. DAARNAAST PUBLICEEERDE HIJ COLUMNS VIA EZZULIA.NL EN WERKTE HIJ ALS PROGRAMMA-MAKER BIJ EEN RADIOSTATION. SINDS ZIJN DEBUT WERKT BOOKS AAN EEN REEK VERHALEN MET IN DE HOOFDROLLEN RECHERCHEUR PETERSEN VAN DISTRICT HEUVELRUG, EN ZIJN ASSISTENT RONALD BLOEM. DOOR MIDDEL VAN ZIJN BOEKEN WIL DE SCHRIJVER DE 'SPIRIT' VAN DE KLASSIEKE DETECTIVES TERUGHALEN DOOR ZE EEN MODERNE INVULLING TE GEVEN. INSPIRATIEBRONNEN ZIJN KLASSIEKERS ALS AGATHA CHRISTIE EN ARTHUR CONAN DOYLE, MAAR OOK MODERNE ALS ELIZABETH GEORGE EN DONNA LEON. IN MEI 2005 VERSCHIEEN ZIJN TWEEDE THRILLER, DE BLOEDZUIGER, IN MEI 2006 GEVOLGD DOOR GEDRAGEN HAAT. OOK SCHREEF DE AUTEUR EEN FEUILLETON IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN JUSTITIE.

ZIE OOK: WWW.MPOBOOKS.NL

HET RECHERCHETEAM VAN POLITIEDISTRICT HEUVELRUG BELEEFT DRUKKE TIJDEN. EEN HUISARTS UIT RHENEN WIL EEN BEKENDE IN DOORN BEZOEKEN, MAAR HIJ KOMT NOOIT OP ZIJN BESTEMMING AAN. KORT DAARNA VINDT ER EEN AANSLAG PLAATS OP EEN WETHOUDER IN RENSWOUDE. RECHERCHEUR PETERSEN VAN DISTRICT HEUVELRUG MAAKT MET ZIJN TEAM OVERUREN OM BEIDE ZAKEN OP TE LOSSEN. HIJ VERMOEDT DAT DE MISDRIJVEN MET ELKAAR TE MAKEN HEBBEN. HET ONDERZOEK SPITST ZICH TOE OP DE MERKWAARDIGE BEWONERS VAN EEN IDYLLISCH GELEGEN LANDHUIS BIJ RHENEN.

SPANNING, HUMOR EN EEN VLEUGJE ROMANTIEK  
KENMERKEN DE BLIKVANGER, ALWEER HET VIERDE DEEL  
VAN DEZE SERIE SPANNENDE POLITIEROMANS.

(DE EERSTE DRIE DELEN ZIJN VERSCHENEN BIJ UITGEVERIJ ELLESSY CRIME.)

#### DE PERS OVER DE BLIKVANGER:

*EEN HEERLIJK SPANNEND BOEK OM TE LEZEN OP  
VAKANTIE EN ZO TOCH EEN BEETJE HET THUISGEVOEL  
TE HOUDEN - Ali van Vemde, 't Groentje/Wijks Nieuws*

*TENSLOTTE MAG GECONCLUDEERD WORDEN DAT DE BLIKVANGER  
OOK EEN ECHTE BLIKVANGER VOOR FILMREGISSEURS KAN ZIJN! EEN  
GESLAAGD VERHAAL VOL VERRASSING EN MET VEEL KENNIS VAN  
ZAKEN OPGEBOUWD! - Cees van Rhienen, CRIMEZONE.NL*

*DE LEZER DIE IN DEZE OMGEVING WOONT OF IS OPGEGROEID,  
ZAL REGELMATIG DE NEIGING HEBBEN DE LOCATIES UIT HET BOEK  
OP TE ZOEKEN, WARE HET NIET DAT DE SPANNING JE AAN JE STOEL  
GEKLUISTERD HOUDT - Janet Jongejan, DITISWIJK.NL*

ISBN 9789086060245



9 789086 060245

M.P.O. BOOKS

# M.P.O. BOOKS

## DE BLIKVANGER

### MISDAADROMAN

DE BLIKVANGER

LEESKAMER CRIME



LEESKAMER CRIME

Hij liet de ander voorgaan uit angst dat hij zelf in het donker het kwetsbare plantje zou vertrappen. Het heen en weer zwaaiende zaklamplicht bescheen nog niets anders dan bosgrond en varens. Tot ze de waterkant bereikten. Het licht flitste even over de stenen fundering die onder de rododendrons verborgen was. Daarop hadden vroeger twee beelden gestaan die Azië en Amerika hadden moeten voorstellen. Niet Adam en Eva, zoals men vroeger in het dorp had gedacht, omdat de beelden naakt waren. Aan die foute benaming ontleende deze plek zijn bijnaam. De beelden waren in de jaren zeventig weggehaald nadat de toenmalige eigenaars van "Boschoord" naar Waalwijk waren verhuisd. Gebiologeerd tuurde Sebastiaan de waterkant af. Was het mogelijk dat het vleesetende plantje hier groeide? Waar dan? De klap viel voordat hij de vraag hardop kon stellen. Er zat te weinig kracht achter om hem van het bewustzijn te beroven, maar genoeg om hem uit het evenwicht te brengen. Hij viel voorover, het water in. Hij wilde overeind komen. Het volgende moment voelde hij hoe rubberen vingers zijn hoofd naar beneden duwden, het water in. De ander wilde hem verdrinken! Sebastiaan begon onmiddellijk tegen te spartelen. Het viel niet mee. De ander was sterker dan hij had gedacht. Hij voelde het koude water, de bagger die zijn neusgaten vulde en het gewicht van de ander en de zware rugtas die hem met hulp van de zwaartekracht naar beneden drukten. Zijn armen ploegden in het rond, tevergeefs op zoek naar houvast. Hij bracht alleen het water in beroering. Zijn handen voelden rottend blad, takken, modder. De vijver van vroeger was dichtgeslibd met blad van de bomen. Wat stom om te denken dat op deze natuurlijke compost zonnedauw zou gedijen! Met alle kracht die in hem zat, lukte het hem even zijn hoofd boven water te krijgen. Hij hapte naar adem. Adem die hij nodig had om te kunnen winnen. Maar wat hij inhaalde, was het stinkende gas dat hij uit de diepte van de vijver losgewoeld had. Dikke belLEN moeraskas vulden zijn longen.